



Het Kampereiland...

Het Kampereiland is volgens velen het mooiste stukje IJsseldelta. De grazende koeien in het uitgestrekte weidelandschap, kronkelende dijkes, historische terpboerderijen en de waterrijke natuur nodigen uit tot een nadere kennismaking. Deze maandelijkse rubriek toont en vertelt alles wat u moet weten over dit rustieke gebied op een steenworp van de stad Kampen.

Fotografie: Richard Tennekes, Freddy Schinkel, Pascal Jacobs
Tekst: Secondant Communicatie



De akkerbouwers van het Kampereiland

Grasland en koeien bepalen sterk het landschap van het Kampereiland. Toch zijn ook twee akkerbouwers actief op de eeuwenoude landerijen van de Stadserven. Hoewel..., eeuwenoud? Fré van der Linden en Kor van Dijk groeiden op tussen de bieten en de aardappelen in het Rechterveld. Deze polder werd vlak na de oorlog drooggelegd om de voedselchaarste tegen te gaan.

"Het Rechterdiep moest gedempt, het Kattegat gegraven", vertelt Kor. "Het rietland met biezen en trekgraten werd opgehoogd tot het Rechterveld, waarbij de grond tot een meter diep werd omgespit voor een betere vruchtbaarheid." Dat gebeurde handmatig. Honderden mensen, van boerhouders tot werkloze sigarenmakers, waren hier tewerkgesteld. "Inderdaad, je proeft niet alleen de smaak van de zilte zee in onze aardappelen, maar ook het zweet van de Kamper arbeiders", grapt Fré.

Hoofdmenu

De boerenzons die meewerkten om het Rechterveld in cultuur te brengen kregen de kans om een boerderij te pachten. De vaders van Fré en Kor behoorden tot de uitverkorenen. Fré: "Particuliere verkoop was toen heel belangrijk voor ons. Mensen uit de stad kwamen op hun brommertje een mud aardappelen ophalen. De rest ging naar de veiling in IJsselmuideren." Rooiden beide boerenzonen destijds nog met de hand, inmiddels leiden zij moderne bedrijven met aardappelen als hoofdmenu. Verder telen



Fré van der Linden (l) en Kor van Dijk (r)

zij een keur aan groenten. Je moet immers op percelen steeds gewassen wisselen om bodemvruchtbaarheid te behouden en ziektes tegen te gaan. 'Aardappelen van het Rechterveld zijn nog steeds een begrip'

Waar gaan hun producten eigenlijk naar toe? Kor: "De winterpenen, zo'n 400 ton, liggen nu in Belgische supermarkten. Van de uien weet ik het niet. Vóór de boycot ging 7 procent van de Nederlandse productie naar Rusland, maar er zijn nieuwe afzetmarkten. Elke week, van augustus tot februari, vaart een boot met zeker 5000 ton uien naar Senegal." Verder is Kor gespecialiseerd in frietaardappelen en hij richt zich op duurzame akkerbouw. "De indianen zeiden het vroeger al: de bodem is niet van ons, die pachten we van onze kinderen", zegt Kor. "Ik zie mijn duurzame inspanningen terug in een betere omzet en veiliger voedsel. Nog niet in de prijs. Mijn afnemers,

zoals Aviko, voeren een harde strijd met de supermarkten. Maar dat blijft lastig. Albert Heyn houdt een heel duurzaamheidsverhaal maar lijkt niet bereid daar ook voor te betalen." Streekproduct

En Fré? Die bedient vooral de streek. "Zo'n 70 procent van de aardappelen verkoop ik rechtstreeks aan groenteboeren en marktkoopmannen in de regio", zegt hij. "Dat levert een goede prijs op, maar ook extra werk, want ik moet wel alles zelf sorteren. Verder hebben we natuurlijk de streekkraam van Rechterveld. Die staat donderdags op het Markeresplein in IJsselmuideren en vrijdags in Kampen bij winkelcentrum Penningkruid. Het loopt als een tierelier. Mensen zijn enorm dankbaar dat we dat doen. Aardappelen van het Rechterveld zijn immers nog steeds een begrip in de IJsseldelta. Die zijn lossier, niet zo plakkerig als die van de pure kleigronden."

28 mei IJsseldeltadag: maak kennis met de Mandjeswaard!



Wist u dat er een kraamstrand voor koeien bestaat? Tijdens de IJsseldeltadag op 28 mei ziet u het met eigen ogen in de riante, moderne serrestal van melkveehouder Roelof de Groot. In de laatste week voor het kalven kunnen ze hier lekker in het zand liggen en keuvelen met hun koppelgenoten. "Dat vinden ze prettig, maar het is ook beter voor de koe. Voorheen moest de boer vaak assistentie verlenen bij de bevalling, nu bevalt zo'n 95% van de moeders op eigen kracht." Met 240 koeien en 200 stuks jongvee is de boerderij van De Groot en zijn zakelijk partner Albert Netjes een van

de grotere melkveebedrijven van het Kampereiland. Dat lijkt veel maar het bedrijf aan de Mandjeswaardweg 14, is in feite ontstaan uit de samenvoeging van drie bedrijven. Waarom De Groot meedoet aan de IJsseldeltadag? "Om het eerlijke verhaal te vertellen over waar de melk vandaan komt en hoe we dat doen. Mijn buurman van Erf1, die op 28 mei ook meedoet, melkt biologisch en maakt zijn eigen zuivelproducten. En ik probeer een hoge melkproductie te realiseren, natuurlijk op verantwoorde, koe vriendelijke wijze." Tijdens de IJsseldeltadag kunnen

bezoekers kennismaken met deze verschillende bedrijfsstijlen. Bij De Groot kunnen ze een kijkje nemen in de melkcarrousel en zien hoe een voederrobot de koeien netjes eten geeft. Verder zijn er onder andere Alpacas te zien, een soort lama's, en kunt u lekker knuffelen met de meest makke koe van het Kampereiland. Kijk voor het volledige programma op www.indeijsseldelta.nl.

Uitgelicht

28 mei

Open huis Atelier Henrie Vogel
Welleweg 1, 13-17.00 uur: www.henrievogel.nl

9 juli

Feestweekend Oranjevereniging
11-15.00 uur: kinderspelen. In de avond: ouderwetse wijkensrijd

...in mei

Ontdek het kampereiland online
www.hetkampereiland.nl
www.destadserven.nl
www.facebook.com/hetkampereiland